

## **GEDICHTEN – Gerrit van de Berkt**

Hoeveel kinderen

Sterven in deze harde wereld

Anoniem

Zonder die afscheid knuffel

Van mensen die het slachtoffer zijn

Van het gemis

*Gerrit van de Berkt 21-9-18*

Is het wonder van Lourdes

Niet het erkennen

Van ik ben wie ik ben

In het er zijn

Met het geloof in jezelf

Uit respect voor die ander

*Gerrit van de Berkt 22-9-18*

Is mijn handicap wel mijn handicap  
Of is het de jouwe  
Immers ik moet er mee om leren gaan  
Maar jij ook  
Jij moet geduld hebben  
Om mij te begrijpen  
Of kost jou te veel geld  
Dan is ook dat jou handicap  
En hoef jij mij ook niet te geleiden  
Omdat de verwerking  
Van onze gezamenlijke handicap  
Niet te koop is  
Want begeleiden doe je samen

*Gerrit van de Berkt 30-9-2018*

Is inclusie

Kinderen met een verstandelijke beperking

De dag van hun leven geven

De week van toegankelijkheid

De week tegen pesten

De eenzaamheidsweek

De maand voor de blinden en slechtziende

Het jaar van de gehandicapten

Of is het samen de weg zoeken

Waarin ieder zichzelf mag zijn

Binnen zijn mogelijkheden

*Gerrit van de Berkt 30-9-18*

Is rouwen niet het niet kunnen loslaten

Van het stukje dat je denkt dat jezelf ben

In de zoektocht naar het geloof in jezelf

*Gerrit van de Berkt 30-9-18*

