

De reis door een gelabeld leven



*U kan niet zien
Wat ik met mijn ogen zie
Dus u kunt ook niet
Bepalen wat ik kan
Al zou u dat willen*

Dit is een goede psychiater

Hij luistert meer dan dat die praat

Hij laat jouw je diagnose vaststellen

Medicatie alleen als het hard nodig is

Hij heeft geduld

En neemt de tijd

Er is één vraag

Wie betaalt zijn honorarium



En hier gaat mijn levenservaringsverhaal over als ik het heb over “ik mag mijzelf zijn na zestig jaar.”

Rond mijn zestigste leerde ik die psychiater kennen , en ik bleek het zelf te zijn, omdat ik van af dat moment de psychiater niet meer zag als die hoogwaardige pillen verstrekker, maar als iemand die mij begeleide in het sociale mijzelf zijn.

Allereerst wil ik mij voorstellen ik ben Gerrit van de Berkt, ik ben geboren als arbeiderszoon in 1949 te de Bilt. Ik ben geboren met een rugzakje die uitgegroeid is tot de rugzak die u hier ziet , gevormd door verschillende dossiers, waarvan ik er drie van laat zien .

Zorg leefplan



- Allereerst de zorg leef plan , wie ben ik en wie mag ik zijn als mens met levensvragen als waarom werd ik zwakbegaafd beschouwd binnen de maatschappij en binnen de zorg die ik weleens autonome eilandjes binnen één grote oceaan noem. En ieder eiland kent verschillend specialisten die zich zelf het belangrijkste vindt.

Cursus Samen Deskundig

Clënten in dialoog
met hulpverleners e.a.

Informatie & werkmap



Steunpunt GGZ Utrecht

Mgr. v.d. Weteringstraat 132a
3581 EN Utrecht

T 030 - 2 349 320
E m.vandorsten@ggzutrecht.nl
W www.ggzutrecht.nl

Samendeskundig

- Vervolgd met de map Ervaringsdeskundigheid , hoe beleefde ik de ervaringen rond mijn tiende jaar, het verlies van mijn boezemvriend Roeltje , het kennis maken met de seks waar ik toen niet aan toe was, de verwijdering binnen de te grote klassen op school die kinderen uitsluit en pest binnen het anders zijn in de prestatie maatschappij. En wat ook mijn leven tekent is de coördinatie van mijn hersens m en lichaam, waardoor ik moeilijk de theorie en praktijk anders beleefde ,. Het ergste wat ik daarbij beleefd heb is mijn ziekenhuis ervaringen in het AZU tussen 19 72 en 1974 waarbij ik geconfronteerd ben geweest met de meest gruwelijke verkeersslachtoffers. Vooral het gemis van goede begeleiding van het verwerken door de werkdruk is mij fataal geworden Als laatste noem ik de situatie waardoor ik met justitie in aanraking gekomen ben vanwege verward seksueel gedrag

Hippisch Jaarboek



De derde map die ik hier heb is de map “hippisch jaar boek”. Dit lijkt het dunste boek , maar daarin verwerk ik de gegevens van “het geloof in jezelf waarin je steun krijgt van ik ben wie ik ben”.

Door de paarde sprongen die ik de laatste jaren heb genomen

Heb ik mij zelf leren kennen

Geboorterugzakje

Maar als zoals in elk rugzakje , zitten er meer zakjes in en in dit zakje dat ik u nu laat zien zit mijn “geboorte rugzakje” die jullie wel wil laten zien compleet met de autootjes waarmee ik graag speel, maar waar niemand meer aan mag komen , omdat ik hem zelf teruggevonden heb op de plaats waar die verstopt is door mijn sociale dwaalwegen.

- g.vandeberkt@outlook.com
0306958178/
- 0634378086



Hoeveel kinderen

Sterven in deze harde wereld

Anoniem

Zonder die afscheid knuffel

Van mensen die het slachtoffer zijn

Van het gemis

Gerrit van de Berkt 21-9-18